

'Het Gooi Leeft - vroeger, nu en straks'

Ruud Pater

Misschien is u al ter ore gekomen dat onze vereniging druk aan het werk is om in het najaar een nieuw boek over het Gooi te laten verschijnen. Wij zijn nu zover onze leden (ú dus!) over dit project te informeren.

Inhoud

De inhoud bestaat uit een twintigtal hoofdstukken. In de eerste vier hoofdstukken staat het Gooise landschap en de Gooise flora en fauna centraal. In de volgende hoofdstukken komen verschillende aspecten van het leven in het Gooi aan de orde. Bijvoorbeeld de Erfgooiers; schilders en schrijvers; handel en industrie en de media. Het laatste hoofdstuk is een toekomstvisie. De auteurs proberen in hun verhalen de lijn: verleden - heden - toekomst te tonen. Elk hoofdstuk is ruim voorzien van beeldmateriaal.

Daarnaast zijn drie hoofdstukken opgenomen, geschreven door de drie prijswinnaars van een schrijfwedstrijd. Tot 1 maart konden verhalen ingezonden worden. (Zie de oproep in ons Tijdschrift 1998/4). Verhalen die niet in de prijzen vallen, maar wel boeiend zijn om te lezen, kunt u in de toekomst in ons tijdschrift aantreffen.

Vorm

Nederlanders staan er om bekend nogal kritisch te zijn als zij iets kopen. Waarom zouden Gooiers hierop een uitzondering vormen?

Daarom heeft bij het bestuur van de Vereniging van Vrienden van het Gooi vanaf het begin voorop gestaan dat dit nieuwe Gooiboek kwalitatief goed moet zijn, zowel wat inhoud als vorm betreft. Over de vorm het volgende: het boek krijgt een A4 formaat, met ongeveer 175 bladzijden. Het wordt genaaid en gebonden. Voorts is de uitvoering full colour en er wordt chloorvrij papier gebruikt. Daarnaast is de bedoeling dat ongeveer 40% van de inhoud uit afbeeldingen bestaat. Wij hebben voor de realisatie een overeenkomst gesloten met Strengholt's Boeken uit Naarden.



Prijs

Als u dit gelezen heeft, zult u zich afvragen wat dit boek gaat kosten. Het is de bedoeling dat dit fraaie boek f 42,50 in de boekhandel kost. Bij voorintekening krijgen onze leden een aanzienlijke korting. Zij betalen slechtst f 35,00! (Niet-leden betalen bij voorintekening f 39,50.) Het is misschien een beetje vroeg, maar denkt u hierbij ook aan de geschenkdagen bij uitstek: Sinterklaas en Kerst 1999! Vergeet ook de Eeuw- en Millenniumwisseling niet. 'Het Gooi Leeft' komt uit in oktober 1999. December staat dan al weer voor de deur. Als u tegen die tijd denkt: "Wat een leuk cadeau is dit boek", heeft u kans dat de eerste oplage uitverkocht is. Ook uw aanzienlijke korting loopt u dan mis! Tot 1 september 1999 betaalt u als lid f 35,00. Daarna f 42,50. Wacht daarom niet te lang en bestel nu!

Bestellen

U kunt vanaf heden dit boek bestellen door uw betaling over te maken op rekeningnummer: 94 21 88 209 t.n.v. Penningmeester van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Dus f 35,00 per boek; f 70,00 voor twee boeken enz.. Vermeld s.v.p. het aantal exemplaren ook op uw betalingsopdracht.

Promotie en reclame

Bijna elk produkt heeft promotie en reclame nodig. Ook ons Gooiboek ontkomt daar niet aan. U kunt ons helpen door uw vrienden en relaties te wijzen op dit nieuwe boek. Voor het bedrijfsleven is een aparte folder beschikbaar met sponsormogelijkheden. Mocht u behoefte hebben aan deze folder of aan meer informatie neem dan contact op met Ruud Pater, tel. (035) 623 81 95 of Dick Jonkers, tel. (035) 526 04 56). Op bijgevoegde afbeelding ziet u de voorkant van het boek. Helaas verkleind en in zwart-wit. In ons volgend tijdschrift vindt u een kleurenfolder.