

Een onvergetelijke tocht op de Ankeveense plassen

Frank van Norren

Traditiegetrouw bieden de Vrienden de mogelijkheid in te schrijven op een tocht op het Naardermeer. Daarvan wordt altijd goed gebruik gemaakt. Nieuw in 1998 was de mogelijkheid in te schrijven op twee tochten op de Ankeveense plassen. Op 9 mei vond de eerste tocht plaats. Met prachtig zonnig weer werd de tocht onvergetelijk.

FOTO: VAN DE AUTEUR



Vertraagde start

Op 9 mei verzamelde een groepje van ongeveer 20 mensen zich bij de ingang van de Dammerkade. De start was echter door omstandigheden iets verlegd richting de kerk. Daar was de ingang van de Ankeveense schaatsclub en daar lag nu voor die ene keer de motorvlet. Nol Kruithof van Natuurmonumenten stond daar te wachten en hij begreep maar niet waar al die mensen bleven. Iets na tien uur vonden wij elkaar

en kon de excursie starten. Twee personen kwamen niet opdagen. Zij weten niet wat ze gemist hebben!

Verrassend

Als schaatser had ik vaak de Plassentocht van Ankeveen geschaatst. Maar in deze tijd van het jaar had ik het gebied nog nooit bezocht. Wat ziet het er dan anders uit! Zelfs de schaatsbaan van de Ankeveense schaatsclub herkende ik niet eens, terwijl ik daar toch vaak een kop erwtensoep genuttigd had, als ik weer eens een medaille afgehaald had na een mooie schaatstocht waar je nooit genoeg van kreeg.

Nol Kruithof was de man bij uitstek om de groep te boeien. Hij bleek te beschikken over een goede combinatie van kennis van zaken, humor en anecdotes. De kennis was onder andere opge-

daan in de tijd dat hij ook excursies begeleidde in de 's-Gravelandse landgoederen en op het Naardermeer. Zoals hij (als oudste zoon van een predikant) zelf zei: "Afkomst verloochent zich niet!"

Verhalen over de oorsprong van de plassen, ontstaan door turfsteken met legakkers - anders dan bij het Naardermeer dat een natuurlijke oorsprong heeft, en over de Dammerkade, van oorsprong een kerkweg tussen Ankeveen en Nederhorst den Berg, werden afgewisseld met informatie over de diverse planten en vogels die wij onderweg tegenkwamen. Soms hóórden we de vogels alleen maar. De agressieve Nijlganzen vlogen om ons heen, net zoals buizerds en een kiekendief.

Bijzonder was de ontmoeting met een overzwevende ringslang die door één van de deelnemers opgemerkt werd. Al zwemmend en zo nu en dan het blad van een waterlelie overstekend, leverde de slang een apart gezicht. Een mini-monster van Loch Ness leek het wel. Ook Nol kon zich niet herinneren ooit zo'n ontmoeting gehad te hebben.

Stil

Op sommige plaatsen viel de boot stil. Niet omdat de motor uitgezet werd, maar ook het gezelschap zelf viel helemaal stil. Genietend zonder woorden van een deel van Nederland waar het zo mooi kon zijn. En dat zo dicht bij huis. Helaas stonden de waterlilies en de plomp nog niet in bloei. Daarvoor waren wij te vroeg. Dat voorrecht zullen de deelnemers aan de tocht van 14 juni gehad hebben.



FOTO: VAN DE AUTEUR

Na twee heerlijke uren was de tocht ten einde. Een ieder keerde weer voldaan huiswaarts. Sommigen spraken eerst nog even bij in het plaatselijk café onder het genot van thee of koffie, al dan niet vergezeld van appelgebak.

Plannen voor 1999

Vermoedelijk is het aanbod van twee tochten op de Ankeveense plassen niet voldoende. Uit de beschrijving mag blijken dat de tocht een aanrader is.