

Stichting Egelopvang Het Gooi, Almere en omstreken

Jenny Veerman-Kleve

We noemden haar Pluis. Het egeltje woog 128 gram toen ze werd binnengebracht bij de Egelopvang. Op de plek waar een maag had moeten zitten lag een kuiltje. Nagenoeg levenloos door uithongering en uitdroging, kon ze bijna haar bek niet meer opendoen om het voedsel op te likken. Iedere twee uur druppelden we opnieuw en kwam er steeds iets meer in haar buik.

Tussen de gangen van het kerstdiner leebde Pluis een half flesje vloeibaar kattenvoer op. Tijdens de duizendklappers van de millenniumwisseling knabbelde ze aan haar eerste meelwormen. Nu, negen weken nadat ze werd binnengebracht, ligt Pluis bol en rond in diepe winterslaap.

Eerste opvang

Pluis is een van de ruim driehonderd egels die in 1999 bij de Egelopvang zijn gebracht. Een team van inmiddels 25 vrijwilligers is zeven dagen per week, zowel 's morgens als 's avonds, zeer druk met de verzorging van deze dieren. Vooral in de periode van augustus tot december komt de Egelopvang handen tekort. Dan zijn er veel jonge egels van wie de moeder platgereden langs de weg ligt, of egeltjes die nog niet sterk genoeg zijn om een winter te overleven. In de rest van het jaar komen allerlei verkeersslachtoffers, speeltjes van honden en drenkelingen uit vijvers binnen, maar vooral ook egels met ernstige inwendige aandoeningen ten gevolge van gif, het ontbreken van evenwichtig voedsel en andere ziektes die worden veroorzaakt door een verstoord milieu.

Revalideren

In eerste instantie worden deze dieren verzorgd in de ziekenboeg van de Egelopvang. Zodra intensieve verzorging of medische behandeling niet meer nodig is, gaan ze naar de revalidatie. Hier kunnen de egels nog wat aansterken, voordat ze terug in de natuur of in een zogenaamde 'gesloten' tuin worden geplaatst. Naar een gesloten, ommuurde tuin gaan egels die nog wat begeleiding nodig hebben, voordat ze de stap terug naar de natuur kunnen maken. Een 'open' tuin daarentegen is een tuin in een rustige buurt, zonder veel verkeer en met veel natuur. Hier gaan egels naar toe, die de eerste weken nog wat bijgevoerd moeten worden, maar dan hun eigen weg wel weer kunnen vinden.

Egels worden nooit geplaatst in tuinen waar slakkengif is gestrooid. Egels zijn dol op slakken. Maar als zij een vergiftigd exemplaar opeten, krijgen ook zij dat gif binnen. Hier zijn zij niet tegen opgewassen en ze sterven een gruwelijke dood.

Hulp is welkom

Slakkengif heeft u niet nodig al u een egel in uw tuin heeft rondlopen. Een egel beschermt uw hosta's op natuurlijk wijze tegen deze vraatzuchtige dieren. Denkt u zelf eens na of u een gesloten tuin hebt. Lijkt het u leuk om (tijdelijk) een egel te horen rondscharrelen? Neem dan contact op met de Egelopvang. We hebben nog steeds een tekort aan tuinen om egels terug te plaatsen in de natuur!

Er is ook een tekort aan vrijwilligers. Mensen die egels als Pluis een fles willen geven, die bijvoorbeeld een ochtend per week tijd hebben om ons te helpen met de verzorging. Maar woont u op de twaalfde verdieping en werkt u meer dan 60 uur per week, wordt dan donateur van de Egelopvang. Help ons dan de kosten te dragen van de antibiotica, de ontwormingsmiddelen en de vele, vele blikken kattenvoer die we voor de verzorging zo hard nodig hebben.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over egels en de Egelopvang nodigen wij u uit voor onze Open Dag op zondag 4 juni. U kunt dan kennismaken met dit bijzondere dier. In de egelshop kunt u allerlei cadeautjes met egels vinden. De informatiestand biedt alle informatie over egels die u zoekt. Voor de kinderen worden er elk jaar diverse activiteiten georganiseerd.

We verwelkomen u graag bij de Stichting Egelopvang Het Gooi, Almere en omstreken, Iepenlaan 8

1406 PV Bussum

Tel. (035) 691 09 63

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op gironummer 7620138 ten name van onze stichting.

FOTO VAN DE AUTEUR



Egelopvang