

*In samenwerking met de Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eemnes zijn we op 15 februari 2000 gestart met een cursus van drie avonden die de historie van het Gooi van verschillende kanten belicht.*

Op dinsdagavond zijn 32 stoelen bezet in het zaaltje van De Blaercom. De heer Repko, socioloog, neemt ons door middel van oude landkaarten mee naar zo'n 250.000 jaar voor onze jaartelling, waar het begin ligt van het ontstaan van ons Gooi. Heel interessant is te zien hoe de nu fors uitgegroeide dorpen in de oudheid begonnen met enkele huizen tussen veel bos. De ontwikkeling van de nijverheid, industrie en de komst van rijke Amsterdammers zou later grote veranderingen teweeg brengen in bepaalde dorpen. Na de koffiepauze komen we terecht in Eemnes, 's-Graveland, Laren, Bussum, enzovoorts. Eén avond is eigenlijk te kort.

De tweede avond, 22 februari, maken we kennis met Gooise schrijvers, dichters, beeldende kunstenaars, enz. De inleider, de heer Duits, is literair historicus en geeft college aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij begint zijn betoeg in 1296 met Floris de Vijfde. Het wordt een levendig verslag, met humor gebracht en met toepasselijk gekozen prenten. Hij verhaalt over Frederik van Eeden, die met zijn kolonie Walden voor een ander leven koos, Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en Lodewijk van Deyszel die als kind elke zomer naar het Gooi kwam en daar voor het eerst gras zag. Een boeiende avond.

FOTO: HENK DUTTS



De hut van Frederik van Eeden