

# Kerkenpad door Bussum

Het buurtschap Bussum werd bijna twee eeuwen geleden een zelfstandige gemeente. Koning Willem I stichtte na de Franse tijd nogal wat nieuwe gemeenten. Voor de koning bood dit de mogelijkheid om in de pas gevormde gemeente het protestantisme een plaats te bieden naast de van oorsprong rooms-katholieke bevolking. Zo kreeg Bussum bestuurlijke zelfstandigheid en haar eerste hervormde kerk.



Het boekje 'Kerkenpad door Bussum, een forensendorp onderweg' geeft inzicht in de kerk(en)ontwikkelingen van de laatste eeuwen. Aanleiding tot het boek vormde het afstoten van het hervormde Vredekerkcomplex aan de Huizerweg en de gereformeerde Zuiderkerk aan de Ceintuurbaan.

Op 12 mei wordt 'Kerkenpad door Bussum' gepresenteerd in de Wilhelminakerk in het centrum. Dan wordt tevens het 75-jarig bestaan van deze kerk gevierd.

Journalist Evert Mathies heeft het boekje geschreven. Het wordt uitgegeven door Gooiberg-pers en de SOW-kerkenraad van Bussum. Na de presentatie is het te koop in de boekhandel; prijs f 17,50.

## Fototentoonstelling

*Het 75-jarig bestaan van de Wilhelminakerk wordt gevierd op 12 en 13 mei. Er is een fototentoonstelling over kerken van Tjeerd Kuipers. De heer P.F. Dillingh zal op 12 mei om 14.45 een korte inleiding houden over leven en werk van Tjeerd Kuipers.*