

# Boekbespreking

## Monumentaal Groen in Hilversum

Liliane Taudin Chabot



Wie een wandeling wil maken door een erg mooi deel van Hilversum doet er goed aan dit boek van mevrouw Chabot te kopen. Zij heeft op basis van een wandelroute en met een diepgaande studie van de lokale historie een prachtig boek gemaakt. Zij beschrijft een wandelroute van zo'n anderhalf uur. De route voert vanaf de Kerkbrink langs de Oude Haven (onderlangs of bovenlangs), het Jan van Ravenswaaypad, het Speldenkussen en de Peerlkamplaan, de bijenschans in het Corversbos, het Pinetum Blijdenstein, de dr. Costerustuin, het huis met de pilaren en het rosarium en tot slot de Oude Begraafplaats 'Gedenk te Sterven', waarna u weer bij de Kerkbrink uitkomt.

Als u de diverse beschreven plekken wilt bezoeken, hebt u overigens meer tijd nodig dan anderhalf uur. Trek gerust een halve dag uit om alles rustig op u te laten inwerken.

De hele route is toegankelijk voor rolstoelen en buggy's, ook al moet u van de Vaartweg omhoog naar het Jan van Ravenswaaypad stevig doorduwen.

De kracht van het boek zit in de toelichting. Daarin wordt in ruime mate ingegaan op natuur- en cultuurhistorische achtergronden van zaken langs de route. Het boek is voorzien van vele foto's van de oude en de nieuwere situatie ter plaatse, waardoor men een prima indruk krijgt van het mooie gebied waar de schrijfster zelf ook woont.

FvN

*Monumentaal Groen in Hilversum. Liliane Taudin Chabot, 2001. 137 blz., rijk geïllustreerd, waarvan veel in kleur. Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 90-6550-191-6, prijs f 25,-. Het is te verkrijgen via de erkende boekhandel en rechtstreeks bij Uitgeverij Verloren, tel. (035) 685 98 56, waarbij verzendkosten in rekening worden gebracht.*