

# De Erfgooiersbrug

Frank van Norren

Het Gooi en de Erfgooiers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dan is het wel wat vreemd dat je slechts sporadisch in het Gooi een weg of iets dergelijks tegenkomt waar het woord Erfgooiers in voorkomt. In Hilversum bestaat de Erfgooiersstraat en in Laren de Erfgooiersweg en de Erfgooiersdwarsweg. In Blaricum staat de Erfgooiersboom en in Hilversum bevindt zich op het pleintje voor C&A een bronzen beeldje van de Erfgooier. Tot een aantal

jaren geleden was er in Hilversum ook het Erfgooiersplein, zijnde de rotonde als u vanaf Laren Hilversum binnenkomt.

De naam moest echter zo nodig veranderd worden in het dr. J.M. Den Uylplein. Dat de Erfgooiers die naamsverandering niet leuk vonden ligt voor de hand.

Sinds kort is er echter een nieuwe verwijzing naar de Erfgooiers, want vanaf 1 november 2002 is er namelijk officieel een Erfgooiersbrug. Op die datum bestond de Stad en Lande stichting 25 jaar. Deze stichting is de opvolger van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, ofwel de vereniging van - kort samengevat - Erfgooiers. In mijn voorwoord bij het vorige tijdschrift (VVG 2002 nr. 4) heb ik al aan de 's ochtends plaatsvindende activiteiten aandacht besteed.

Het middagdeel was zeker niet minder interessant. In dit deel van de feestelijke bijeenkomst togen namelijk diverse mensen naar een bruggetje over de Karnemelksloot. En wel het bruggetje vlakbij het gemaaltje dichtbij de 's-Gravelandse Vaart (bij de Loodijk). Het is weliswaar een klein bruggetje, maar toch de naam Erfgooiers-brug zonder meer waardig. Het bruggetje dateert namelijk al uit 1644 en de naam Erfgooiersbrug is gegeven als eerbetoon aan en ter nagedachtenis van de Erfgooiers. Deze maakten regelmatig van de brug gebruik om hun koeien in de Hilversumse meent te melken en voeren eronder door om hun producten via de Karnemelksloot en de 's-Gravelandse Vaart (bijv. in Weesp) aan de man te brengen. Ook

FOTO:  
HENK MAJDOOR



P. Leupen (l) en  
B. Boeters (r) bij de  
Erfgooiersbrug.

om andere redenen is de plek goed gekozen.

De circa drie meter brede sloot die achter en naast het pompgebouw is gelegen staat namelijk nog steeds op naam van de niet meer bestaande Vereniging Stad en Lande van Gooiland.

De heer Boeters, vanaf het begin in 1977 secretaris en in het ochtenddeel van de feestelijke bijeenkomst beloond met de prestigieuze Emil Luden penning, viel de eer te beurt de naam te mogen onthullen. Hij deed dat met zichtbare trots!

De gemeenteraad van Hilversum heeft voor die officiële naamgeving formeel toestemming verleend en het leuke is dat de naam voortaan ook op de plattegronden en kaarten terug te vinden zal zijn.

Hoewel er veel minder mensen deze Erfgooiersbrug zullen passeren dan het voormalige Erfgooiersplein is het een goede zaak dat de gemeente Hilversum de naamsverandering van het plein heeft gecompenseerd door nu officieel een Erfgooiersbrug binnen haar grenzen te hebben.

---

## OverGooiertjes

### Gevraagd:

Boeken en prenten over het Gooi, met name de oudere uitgaven. Verder boeken van de Gooise schrijver Ivans, die ook onder zijn eigen naam mr. J. van Schevichaven geschreven heeft.

F.R. van Norren, Vossiuslaan 10, 1401 RT Bussum,  
tel. (035) 693 7037.

Boek Het Spanderswoud, eindredactie P. van der Linden;  
Vogels tussen Vecht en Eem, uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.  
D.A. Jonkers, Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum, tel. (035) 5260456/  
6856731