

Natuurlijk 't Gooi

Chris Walet

Een uniek boek over het Gooi, kan dat nog? Ja, zeker en het bewijs is een juweel van een boek met de titel 'Natuurlijk 't Gooi'.

De tekst geschreven door Eddie de Paepe, behandelt verschillende onderwerpen. Van 'Vuursteen' en 'Heide' en 'Schaapskudden' leidt die ons naar de 'Parkbossen'. Niet alleen de foto's laten ons de schoonheid van het Gooi zien. Kunstwerken gemaakt door de schilders die zich door hun en onze omgeving lieten inspireren zijn in het boek opgenomen en worden besproken in 'Schilderij'. Andere typische Gooise zaken komen aan de orde in de hoofdstukken over 'Dagjesmensen', de 'Industrie' en de rol van 'Projectontwikkelaars'. Tenslotte wordt de dreiging van de oprukken- de bebouwing besproken in het hoofdstuk 'Steen'.

Al zou u er geen letter in lezen, het is een fantastisch kijkboek. De samenstellers Cees de Jong en Jan Johan ter Poorten zijn erin geslaagd een optimale mix voor te schotelen van oude en nieuwe foto's die tezamen met de keuze van de afgebeelde schilderijen uw kijk op het Gooi verrijken. Citaten van bekende Gooiers, schrijvers en kunstenaars over het Gooi zijn in tekstkaders geplaatst die overal in het boek zijn terug te vinden.

Het is een boek dat je meer dan eens in je handen neemt om erin te bladeren en te genieten van al het fraais dat het te bieden heeft. Een boek dat in de boekenkast of op de salontafel van elke liefhebber van het Gooi thuis hoort.

FOTO UIT:
NATUURLIJK 'T GOOI



*De schaapskooi op de
Blaricumerheide.*

Natuurlijk 't Gooi, natuurlijk voor leden

Het schitterende boek waarover u in dit nummer veel informatie vindt, is te koop voor leden en toekomstige leden. Bent u op zoek naar een sinterklaas- of kerstgeschenk waarmee u iemand een enorm groot plezier doet, zoek dan niet langer en geef 'Natuurlijk 't Gooi' cadeau.

Aanbieding voor alle leden

Wij bieden leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi het boek van 15 oktober t.e.m. 15 januari 2004 aan, tegen de aantrekkelijk lage prijs van € 19,50 per boek.

(Winkelwaarde tot 15 januari € 24,90)

Voor dit lage bedrag kunt het boek afhalen in uw eigen woonplaats (mits u in 't Gooi woont).

Wilt u het toegezonden krijgen dan moeten wij de verzendkosten helaas in rekening brengen (€ 5,- per boek).

Maak het bedrag waarvoor u boek(en) koopt over op girorekening 262888 t.n.v. mw. J.B. Perry-Vlasveld en vermeldt daarbij hoeveel boeken u wilt aanschaffen. Als het boek is uitgekomen, laten wij u weten waar u het kunt afhalen.

Het boek voor nieuwe leden

Zijn uw kinderen en kleinkinderen net zo trots op het Gooi als u? Zouden uw ouders voor geen goud naar een andere streek verhuizen? Zijn uw nieuwe burens blij met hun mooie woonomgeving?

Maak deze enthousiaste Gooi-liefhebbers lid van onze vereniging en geef tevens het boek 'Natuurlijk 't Gooi' cadeau. Voor € 24,90 maakt u iemand lid, betaalt daarmee de contributie voor 2004 en krijgt het nieuwe lid het boek als welkomstgeschenk. Deze aanbieding geldt ook voor nieuwe leden die zich in de komende maanden bij ons aanmelden.

Presentatie

De presentatie van 'Natuurlijk 't Gooi' wordt op 17 oktober 2003 van 17.00 tot 19.00 in het Singermuseum in Laren gehouden. Het eerste exemplaar zal door uitgever V&K aan de voorzitter van de Vrienden, Maud Arkesteijn - van Willigen worden aangeboden. Eddy de Paepe, de essayschrijver houdt een voordracht.