

Zojuist verschenen

Naarden - Bussum en de Hilversumse Meent, gefotografeerd in de vorige eeuw

Frank van Norren

Arie Gouka, in het dagelijks leven wethouder te Bussum, heeft al meerdere malen laten blijken dat de historische ontwikkelingen in dit deel van het Gooi hem boeien. Onlangs is van zijn hand dit nieuwe boek over een deel van het Gooi gereed gekomen en wel als deel van de serie "Uijt hoven, dorpen en steden" van uitgeverij Aprilis.

De bedoeling van de uitgever is dat in die serie fotoboeken verschijnen die een beeld geven van een stad of dorp in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw en dat de foto's de mensen in hun omgeving laten zien, in het dagelijks leven en bij bijzondere gebeurtenissen. Kijkend naar dit boek is het gerechtvaardigd te concluderen dat het voldoet aan wat de uitgever heeft bedoeld.

In deze ruim honderd bladzijden tellende uitgave heeft Arie Gouka een zeer groot aantal zwart - wit foto's opgenomen, die bij de één herkenning en bij de ander verwondering zullen oproepen over hoe het vroeger was. Bij de foto's staan heldere, bondige teksten die de lezer bij de hand nemen in deze historische rondgang. Deze is opgebouwd rond een aantal onderwerpen, te weten: Openbaar vervoer, De Tweede Wereldoorlog, Militair verleden, Uitbreidingen, Nieuwe stadscentra?, Activiteiten in dorp en stad, De Erfgooiers, en tot slot De auto en zijn gevolgen. Per onderwerp neemt de auteur ons mee op zijn historische toer door Naarden - Bussum en de Hilversumse Meent.

Het is een leuk boek geworden, dat, eenmaal opengeslagen, de lezer van begint tot het eind boeit. Je wil gewoon steeds weten wat er op de volgende bladzijde staat! Kortom een boek dat in elke boekenkast of op de salontafel behoort. Als geschenk zal het boek zeker aftrek vinden.

Naarden - Bussum en de Hilversumse Meent, gefotografeerd in de vorige eeuw. Arie Gouka. 2003. Aprilis, Zaltbommel. 108 p.; 149 zwart-wit foto's. ISBN 90-5994-010-5. € 18.50.

