

# Zojuist verschenen

## Suriname Good-bye

Bij dezelfde uitgever (Aprilis te Zaltbommel) als het eerder in dit blad gerecenseerde boek van wethouder Gouka te Bussum (Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent) verscheen onlangs dit boek van Peter Belinfante uit Laren, waarmee hij debuteerde. Gezien de titel van het boek heeft het weinig tot niets met het Gooi te maken. Het verhaal speelt zich namelijk grotendeels in Suriname af. Toch vind ik het wel gepast hier in het blad van onze vereniging een aantal woorden aan dit boek te wijden. Allereerst omdat de auteur in Laren woont. Verder omdat dit boek zijn debuut is, waarin ook nog eens een aantal zaken zich in het Gooi afspelen, waardoor een inwoner van deze regio een bepaalde vorm van vertrouwdheid voelt bij het lezen, althans mij overkwam dat. Het verhaal speelt zich af in 1986 tijdens de dictatuur in Suriname in een periode waarin er steeds meer aanwijzingen zijn dat Suriname in de drugshandel terecht is gekomen. De Amerikanen vinden dat aan het laatste iets gedaan moet worden, maar de Nederlandse regering ziet daar geen politieke mogelijkheid toe. Die kans doet zich wel voor na de verkiezingen van mei 1986. Een paar leden van het demissionaire kabinet besluiten actie te ondernemen. Er wordt een opstand voorbereid in Suriname om het regime Bouterse ten val te brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gaan aan de slag, maar hebben daarbij hulp van een buitenstaander nodig. Een nietsvermoedende student geschiedenis wordt benaderd voor deze geheime opdracht, waar volgens het ministerie en de BVD geen gevaar aan verbonden is. Al gauw blijkt het tegendeel waar en de student Peter en een aantrekkelijke partner in de persoon van Joyce, komen in zeer gevaarlijke situaties terecht. En dat allemaal omdat er sprake is van verraad, maar de vraag is: waar zit het lek? Het is een verdienste van Belinfante dat het spannende boek zo lekker wegleeft. Het is dan ook in een vlotte stijl geschreven, zonder uitwijdingen en informatie die niets ter zake doet en de lezer alleen maar van de hoofdlijn van het verhaal zou afhouden. Daardoor komt het ook dat er in het hele verhaal een behoorlijk tempo blijft zitten. Sterker nog, je wilt eigenlijk steeds weten hoe het verhaal verder gaat, waardoor je er niet toe komt het boek weg te leggen. Ik las het boek op een zaterdagmiddag in één ruk uit en het boeide van begin tot eind.

Frank van Norren

Suriname Good-bye. Peter Belinfante. 2004. Aprilis, Zaltbommel. 199 p. ISBN 90 5994 026 1. Prijs € 12,50.