

gemaakt is door de gemeente Bussum en Heyen Makelaars (te Bussum) ziet er erg leuk uit. Soms kleurenfoto's maar met name zwart-wit foto's larderen aantrekkelijke teksten die –naast een geschiedsbeschrijving van de straat en de buurt– voornamelijk bestaan uit erg aardige herinneringen van oud(e) bewoners. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom de straat waar het echte Badhuis aan de Laarderweg/hoek Koopweg stond, niet de Badhuislaan heette. Als kind was ik namelijk diverse keren met mijn vader naar dat badhuis geweest. Door het lezen van dit boekje ben ik er eindelijk achter. Er was een café op de hoek van de Huizerweg dat 'het Badhuis' heette, vernoemd naar het zwembad aan de overkant van de Huizerweg, het Forensenbad. Café 'het Badhuis' zult u niet meer aantreffen. Toch is het nog steeds een café. Tegenwoordig heet het café "De Viersprong"! Ik heb het boekje met zeer veel plezier gelezen. Ook al blijf ik met een (nieuwe) vraag zitten. Ik las namelijk dat bij de opening van café "het Badhuis" op 1 februari 1902 de eerste kastelein ene H. van Norren was. Nu ken ik twee H. van Norren (s). Namelijk mijn zoon, maar ook mij grootvader! Maar was mijn grootvader die kastelein? Ik kan mij dat nauwelijks voorstellen. Hij moet toen namelijk 19 geweest zijn. Dat lijkt mij wat jong. En ik heb mijn grootvader en mijn vader er ook nooit over gehoord. Wellicht dat iemand mij uitsluitel kan geven welke H. van Norren dat destijds geweest is. Ik ben zeer benieuwd! Terug naar het boekje. Ik raad zonder meer aan om het aan te schaffen!

Badhuislaan Bussum 100 jaar- beeld van een straat. Gelsche Goudswaard, Ronny Vink & Maya Heinsbroek 2006. Prijs € 10,00.

Verkrijgbaar bij Ellemarie Wardenaar, Badhuislaan 22, tel. 035-6910468 en bij Heyen Makelaars, Huizerweg 25a te Bussum.

Na overmaking van € 11,56 (incl. verzendkosten) op giro 4898215 krijgt u het toegestuurd. Bestellen kan ook via badhuislaanbussum-100jaar@hotmail.com

Frank van Norren

Veranderd straatbeeld - de straat in de 20ste eeuw.

Normaliter houdt de Vereniging zich aan het uitgangspunt dat in deze rubriek de nieuwe boeken besproken worden die uitsluitend op

het Gooi betrekking hebben. Toch is daar al eens eerder van afgeweken toen we "Suriname goodbye" van dezelfde uitgever bespraken. De reden daarvan was dat de debuterende auteur, P. Belinfante, uit het Gooi, namelijk uit Laren kwam. Ook nu gaat het om Gooise auteur, deze keer uit Bussum, maar dat niet alleen. Zijn boek roept sferen op van die periodes in de afgelopen decennia die velen zich nog heel goed zullen kunnen herinneren en ook in het Gooi beleefd kunnen hebben, want het boek bevat diverse foto's uit het oude' Gooi. De foto's passen bij de begeleidende tekst, waarin de auteur ons meeneemt in de veranderingen door de jaren heen. In het rijkelijk van zwart-wit illustraties voorziene boekwerk beoogt de schrijver (blijkens zijn inleiding) weer te geven hoe 'de straat' zich heeft ontwikkeld in de vorige eeuw. In vogelvlucht wordt een aantal van de belangrijkste veranderingen in het straatbeeld weergegeven. Veranderingen die in bijna alle gevallen te maken hebben met de komst van het gemotoriseerde verkeer, moderne technieken, verandering van leefstijl en de toename van het aantal inwoners in Nederland. De auteur is daar prima in geslaagd en het boekwerkje laat zich heerlijk lezen waarbij de uitingen van herkenning onmiskenbaar naar boven komen. Het is geen Gooiboek pur sang geworden. Naast diverse foto's van plekken uit het Gooi bevat het boek vele opnames van daarbuiten, maar ongetwijfeld zal menigeen bij die andere foto's zelf een voorbeeld in één de van de Gooise dorpen kunnen geven. Kortom, het boek is een aanwinst voor de verzamelaar van werken die (in dit geval mede) betrekking hebben op het Gooi.

Veranderd Straatbeeld - de straat in de 20ste eeuw. Wouter van Riemsdijk 2006. 108 blz. Ruim 130 zwart-witfoto's. Aprilis, Zaltbommel.

ISBN - 10: 90 5994 069 5. ISBN - 13: 978 90 5994 069 7.

Prijs € 18,50.

Frank van Norren

