

Oud Huizen in beeld, omgeving Molenberg

Toen de uitgever in 2010 begon met de publicatie van een fotoboek over hoe Huizen er vroeger uitzag, kon hij niet bevroeden, dat dit zo'n succes zou worden. Inmiddels is het een serie geworden. Deel 3 over de omgeving van de Molenberg verscheen dit jaar. Het is inmiddels een traditie geworden dat het letterlijk jaarlijks, in september, tijdens de Huizer Dag op de markt wordt gebracht. Het merendeel van de foto's is afgedrukt in zwart-wit. Sommige zijn, zoals vroeger wel meer gebeurde, met de hand ingekleurd.

Het fotomateriaal en de bijdragen voor de teksten zijn afkomstig van lezers van de Huizer Courant. De Molenberg was een plek op een zandrug aan de Hellingstraat in het oude dorp. De naam Hellingstraat dateert nog uit de tijd dat hier de Huizer botters werden gebouwd. Op de berg bevond zich van de 17e eeuw tot 1916 de Huizer korenmolen. De molen is in 1916 afgebroken, overgebracht naar het Openluchtmuseum in Arnhem en daar weer opgebouwd. Rondom de nu voor het grootste deel afgegraven berg bevindt zich nog steeds een karakteristiek deel van Huizen.

Het boek laat ook zien hoe het karakter van het dorp in de afgelopen eeuw is veranderd. Gelukkig is er nog hier en daar het een en ander bewaard gebleven. Degenen die geïnteresseerd zijn in de vroegere en huidige situatie raad ik aan om eens een wandeling door de ruime omgeving van de Molenberg te gaan maken. Zij zien dan wat er veranderd is en wat nog resteert. Natuurlijk bevat dit boek ook weer veel opnamen van de klederdracht, waarbij de beelden van kinderen opvallen met Huizer hoedjes op, die al lang niet meer te zien zijn. Het geeft ook een indruk

van de vroegere industrieën die gelieerd waren met de zee zoals de visconservenfabriek Mayonna, die de producten wereldwijd exporteerde. Van 1938 tot 2000 stond die aan de Driftweg en verhuisde naar Marokko. Nu staat het voormalige fabrieksterrein een gelijknamige woonwijk. Kaas werd, toen het slechter ging in de visserij, een nader belangrijk exportproduct. Huizer kaaskruiers brachten de kaas tot ver in Duitsland.



Anonymus 2012. Oud Huizen in beeld, omgeving Molenberg. Drukkerij/uitgeverij J. Bout & Zn, Huizen. 154 blz. Deze uitgave is alleen verkrijgbaar bij Drukkerij J. Bout, Ceintuurbaan 32-34, Huizen. Prijs € 34,- (pinnen niet mogelijk).

Dick A. Jonkers

Tuinieren voor (wilde) dieren

De aandacht voor het natuurlijk maken van de eigen tuin is de afgelopen jaren stormenderhand toegenomen. Voor hen die hun tuin een natuurlijker aanzien willen geven en wilde planten en dieren een kans willen geven, zijn er nogal wat boeken die aangeven wat er voor mogelijkheden zijn. Hoe er een 'beestenboel' van te maken is ook te lezen in het aantrekkelijk vormgegeven bovengenoemde boekje. Ieder kan er naar eigen behoefte invulling aan geven aan wat voor de diverse soorten of diergroepen kan worden gedaan. Om een en ander te kunnen realiseren worden eerst de basiselementen beschreven die een tuin aantrekkelijk maken voor dieren. De wijze waarop dit wordt ingevuld is maatgevend voor de soortenrijkdom die zich er in kan ontwikkelen. Een grote tuin, een kleine tuin; het maakt niet uit, er is voor elk wat wils in te vinden. Ook voor bezitters van een balkon of patio komen aan hun trekken. Verder wordt aangestipt hoe men om kan gaan met

