

Verschenen

Oud Huizen in beeld. Omgeving Oostermeent
Opnieuw is het de uitgever gelukt om voor de Huizerdag een boek over oud Huizen samen te stellen. De bronnen zijn kennelijk nog niet opgedroogd, want dit is nu al deel zeven in de reeks over de gemeente. De boekomslog geeft al aan hoe de tijden zijn veranderd. Op de voorgrond zit in de meent een boerin in de wei een gekluisterde koe te melken. Haar man nadert op een transportfiets met voorop de melkbus. Een nostalgisch plaatje. Op de achtergrond is een van de twee windmolens in beeld gebracht, die in 1984 bij het Kornwerd aan het Gooimeer stonden, evenals de pyramidewoningen. Een foto op de binnenpagina laat een familie in klederdracht zien, uitkijkend over de toen nog onbebouwde weidegronden. Bij zeer hoog water van de toenmalige Zuiderzee konden die overstroomd raken tot aan de rand van het dorp. Dit verschijnsel verklaart de straatnaam Vloedwal bij de hoek Gemeenlandsiaan/Gooilandseweg. Nu staan er op de vroegere meent woningen van de wijk Oostermeent. In de jaren zeventig en tachtig werden hier 10.000 huizen gebouwd. De ontwikkelingsgeschiedenis van de groeikern Oostermeent is goed in beeld gebracht. Wie bij het Meenthuis op de Meentweg staat,



kan zich nauwelijks realiseren, dat hier vroeger de rand was van het dorp bij de Oostermeent. Er zijn behoorlijk wat groepsfoto's in opgenomen, al dan niet gemaakt tijdens de vele activiteiten die plaatsvonden. Verder is er een apart hoofdstuk gewijd aan kinderen in de klederdracht van het vroegere dorp. Ook ditmaal is het boek rijk geïllustreerd. Het bevat ruim 100 sepia kleurige afbeeldingen en bijna 20 afbeeldingen in kleur. Het geheel zal voor veel inwoners van Huizen weer en feest van herkenning zijn.

Anonymus 2016. Oud Huizen in beeld. Omgeving Oostermeent. Drukkerij/Uitgeverij J. Bout & Zn., Huizen. 154 blz. Deze uitgave is alleen verkrijgbaar bij Drukkerij J. Bout, Ceintuurbaan 32-34, Huizen. Prijs € 34,-.

Dick A. Jonkers



Dichter bij de stad

Een poëtische wandeling door Naarden vesting
In het eerste nummer van dit jaar stond een artikel van Hein Groen over de 16 gedichten die op dat moment op de gevels van huizen in de Naarden vesting waren geplaatst. In dat artikel werd al gesproken over de uitgave van een boek. Dit is inmiddels verschenen en